

# *Getuigschrift voor Schildersbedrijf Alma*

Onlangs benaderde ondergetekende Schildersbedrijf Alma voor een schilderklus.  
Een klusje beter gezegd.

Het betrof slechts 1 muurtje.  
Van 6 bij 3.

De muur moest ook nog eens zwart worden. En dat terwijl de schilder Marius de Bruin heet.  
Kortom, geen wereldklus.

Maar de manier waarop Marius de Bruin dit klusje oppakte, is een inspirerende les voor mij.  
Toen wij vooraf even naar het betreffende muurtje gingen kijken, dacht de schilder écht mee.  
Hij bekeek de andere muren: die konden nog schoongemaakt worden, dat zou hij wel eventjes  
doen.

Hij zag latjes langs het plafond, die ook nog wel een zwart likje konden gebruiken.  
Hij zag een wit wandcontactdoosje in de muur, die zwart moest worden. 'Wil je daar een zwart  
doosje?' vroeg De Bruin. 'Ja? Dan regel ik dat wel.'

Deze manier van werken is heel fijn, want ik had er verder geen omkijken naar.  
Schildersbedrijf Alma liet alles ook sprankelend schoon achter. Geen onbedoeld spatje verf te  
bekennen.

En de muur ziet er écht tiptop uit!  
De randjes langs het plafond ook.

En er zit een mooi zwart wandcontactdoosje in de vers geschilderd muur.

Deze manier van werken is mij tot voorbeeld geweest: zo wil ik ook met mijn klanten omgaan.  
Zelfs bij de kleinste klusjes.

Ik zal de komende jaren nog regelmatig naar die muur kijken.  
En dan soms eventjes wegdromen met Schildersbedrijf Alma in mijn achterhoofd.

En ja, het is écht waar: verven kan iedereen, maar schilderen is een vak!  
Marius bedankt!

*Kees van Vlastuin*  
*Studio Zingever*